

STAR PEOPLE

Loes Modderman



Sommige boeken maken een enorme indruk. De zeker 120 boeken rond UFO's die ik bezit zijn interessant, informatief en soms onzinnig, maar het dunne boekje *'Encounters with Starpeople'*, in 2012 uitgegeven door *Anomalist Books* (een garantie voor hele goeie boeken) is een absolute topper.

De ondertitel is *'Untold Stories of American Indians'* en het is geschreven door Ardy Sixkiller Clarke, een Native American professor, researcher en community worker met veel ingangen in de verschillende Native American Reservaten van Noord Amerika, Canada en Alaska.

Gedreven door haar eigen interesse in het onderwerp begon Dr. Clarke ervaringen te verzamelen van stamoudsten tot pubers, persoonlijke ervaringen die allemaal te maken hadden met Aliens en UFO's, maar een breed spectrum bestreken. Die verhalen kreeg ze niet zomaar. In veel gevallen had degene die iets meemaakte dat zelden of nooit eerder aan iemand verteld. Dr. Clarke had het voordeel zelf van Indiaanse afkomst te zijn en de culturele achtergrond te begrijpen, anders was het zeker niet gelukt het vertrouwen te winnen van zoveel verschillende mensen. Alle geïnterviewden vroegen haar hun naam niet te noemen; alleen dan wilden ze praten.

Uiteindelijk sprak Dr. Clarke met een paar honderd getuigen, maar alleen een fractie daarvan is in het boek opgenomen.

Wat het boek in de eerste plaats bijzonder maakt is de steeds weer naar voren komende 'mythe' van de Star People, de 'voorouders' -

een mythe die vooral bij de ouderen sterk leeft. Voor hen was het verschijnen van UFO's vaak een volkomen normaal verschijnsel, iets wat past in hun overlevering. Ooit, zegt de mythe, kwamen Native Americans van de sterren, en werden ze met ruimteschepen naar de aarde gebracht. Hun oorsprong lag in de hemel, en daar zouden ze na hun dood naar terugkeren. Wat is er dan logischer dan dat je 'ouders' hun 'kinderen' in de gaten houden, en af en toe contact met ze zoeken.

De Elders zagen dan ook niets wonderbaarlijks in de komst van UFO's. Contact met Aliens werd ervaren als een bijzonderheid maar een die paste in hun van vader op zoon overgeleverde culturele erfenis. Zij waren ervan overtuigd dat de 'Star People' er altijd waren geweest, en dat het UFO enigma niet een moderne kwestie is.

Voor jongeren lag het anders, hoewel ook die vaak de verhalen hadden gehoord over hun voorouders tussen de sterren. Maar zij maakten ook dingen mee die niet te verenigen waren met goede en welwillende voorouders. Hun verhalen vertellen van een ander soort Aliens, die mensen ontvoeren, soms om ze nooit meer terug te brengen. Zij zagen hoe Aliens in verband staan met de gruwelijke veeverminderingen die al 40 jaar plaatsvinden zonder dat er wordt ingegrepen. Jongere Native Americans hebben UFO's gezien vlak boven hun auto op eenzame wegen en 'waarnemend' in oorlogssituaties, vlak boven militaire bases en neergestreken in de canyon. Enkelens zagen hoe UFO's van vorm veranderden en hoe Aliens in rotsen verdwenen, al die dingen die het UFO enigma zo gecompliceerd en verwarrend maken. Aliens zelf gaven toe dat er meerdere rassen in de aarde geïnteresseerd zijn, en dat ze niet allemaal goeie bedoelingen hebben. Eén ras zou opzettelijk elke empathie en emotie uit hun genen hebben gekweekt, zodat ze efficiënter zouden kunnen opereren.

Het is duidelijk dat we van dat ras niets goeds te verwachten hebben.

Een contactee kreeg te horen dat wij roekeloos zijn geweest met ons ruimteprogramma (Messenger en Voyager 1 & 2), door te adverteren waar we zijn en wat er hier te halen valt.

Heel bijzonder zijn ook de gesprekken die Ardy Clarke heeft met twee vrouwen die niet van deze wereld zijn, maar zich uiterlijk niet onderscheiden van aardbewoners. Dat roept de vraag op hoeveel Aliens hier al rondlopen die we niet herkennen als 'anders'. Geen nieuwe gedachte, maar toch...

De auteur is bezig aan haar tweede boek waar we naar uitkijken.

Star People zal wel nooit worden vertaald, en dat is ontzettend jammer.

